

Inleiding

Wij zijn de Kindergemeenteraad. Met 23 leerlingen van de 22 basisscholen in Schiedam vertegenwoordigen wij alle kinderen van de stad. Twee jaar lang onderzoeken wij onderwerpen die belangrijk zijn in de gemeente. We doen daarvoor kennis op tijdens lessen, we gaan op excursie en spreken met allerlei mensen uit Schiedam. De afgelopen tijd deden we onderzoek naar het thema 'duurzaamheid'. Tijdens dit Gesprek met de Stad vertellen wij onze ideeën en adviezen.

Duurzaamheid

We vertelden het al in het filmpje dat we hebben gemaakt: bij duurzaamheid denken we vaak aan dat andere mensen daar iets aan moeten doen. De leiders in Europa, de regering in Nederland, de gemeenteraad en het college in onze gemeente. Waar we vaak niet bij stilstaan, is dat we zélf een groot verschil kunnen maken. En eigenlijk is dat nog supersimpel ook.

Tijdens ons onderzoek leerden we onze duurzame bril op te zetten en door die bril naar onze omgeving te kijken. We keken ook goed naar ons dagelijks leven. Toen we met elkaar bespraken wat we hadden ontdekt, kwamen we tot één belangrijke conclusie: we zijn veel te verwend geworden. Misschien denk je nu: Ik ben echt niet verwend! Maar jawel hoor, iedereen in deze zaal is een beetje verwend.

Kijk maar naar de manier waarop we leven. We zijn gewend dat we heel het jaar door alle soorten groenten en fruit in de supermarkt kunnen kopen. Aardbeien groeien in de zomer, maar zijn ook gewoon in de winter nog te koop. Bananen groeien niet in Nederland, toch liggen ze altijd in de supermarkt. We halen ze namelijk per schip of vliegtuig uit warme landen aan de andere kant van de wereld naar Nederland. We zijn ook gewend dat ons eten er perfect uitziet en zo lang mogelijk houdbaar is. Dat komt vaak omdat ons eten wordt bewerkt of omdat er een verpakking omheen zit.

We zijn gewend om een auto te hebben, veel gezinnen hebben er zelfs twee. De auto brengt ons naar de sportclub, naar werk, naar een leuk uitje, naar de winkel en zelfs naar school. En het liefst staat hij zo dichtbij mogelijk geparkeerd. We vinden het niet fijn als er geen parkeerplekken in de buurt zijn en we een stukje naar huis moeten lopen. Veel van ons zijn ook gewend om steeds vaker en steeds verder op vakantie te gaan. We stappen in de auto of we pakken het vliegtuig naar een zonnige bestemming. Soms zelfs meerdere keren per jaar.

En wat dacht je van alle spullen die we hebben? Als onze kleding uit de mode raakt, dan dragen we het niet meer en kopen we het liefst een nieuwe outfit. Als we gaan verhuizen of verbouwen, kopen veel van ons het liefst nieuwe meubels. Als een nieuwe smartphone of spelcomputer uitkomt, willen we die het liefst allemaal hebben. Ook als de oude nog prima werkt.

Jullie snappen nu vast wat wij bedoelen met dat we allemaal een beetje verwend zijn. We zijn gewend geraakt aan dat alles onbeperkt beschikbaar is en dat we alles kunnen doen wat we willen. Maar als we zo doorgaan, dan ziet de aarde er heel anders uit als wij volwassen zijn. Er is geen planeet B, het móet anders! Het goede nieuws is, het kán ook anders. Wij geloven erin dat we het met elkaar voor elkaar kunnen krijgen om met meer aandacht voor onze aarde te gaan leven.

Maar waar moet je beginnen? Moet je dan ineens op een heel andere manier gaan leven? Misschien denk je nu: daar heb ik helemaal geen zin in! Maar denk dan nog eens een keer goed na. Wat vind je belangrijker? Het hele jaar door aardbeien en bananen kunnen eten? Elk moment met het vliegtuig naar de andere kant van de wereld kunnen vliegen? Een groot huis met zoveel mogelijk spullen? Of toch liever een gezonde omgeving om in te leven? Schone lucht om in te ademen? Meer natuur om je heen waarvan je kunt genieten?

Adviezen

Wij zijn op onderzoek uitgegaan naar waar we kunnen beginnen om te bouwen aan die duurzame en gezonde wereld. We ontdekten dat kleine stapjes soms het begin kunnen zijn van een grootste beweging. En dat we samen een groot verschil kunnen maken als iedereen bereid is om zo'n kleine stap te zetten.

We gingen op excursie naar Jeannette en haar burens, die in het centrum van Schiedam wonen. Samen proberen ze om steeds een stapje duurzamer te gaan leven. Jeannette vertelde dat zij daar ooit mee begonnen is dankzij haar dochter Julia. Julia zat in de Kindergemeenteraad van 2015-2017 en overtuigde haar ouders om afval te gaan scheiden. Dat was voor Jeannette de eerste stap om duurzamer te gaan leven. Inmiddels woont het gezin in een volledig gasloze woning. Ze hebben het huis en de tuin zo ingedeeld en ingericht dat ze zo duurzaam mogelijk kunnen leven. Ook hebben ze er samen met de burens voor gezorgd dat alle schuren groene daken hebben gekregen en dat er geveltuinten zijn aangelegd. Ook hebben ze samen een mini-fruitboomgaard én een schuur met daarin allerlei spullen die de burens met elkaar delen.

Jeannette en haar burens inspireerden ons. Zij laten zien dat je duurzaam, maar ook nog comfortabel kunt leven. Wat we ook leerden van Jeannette, is dat het niet voor iedereen zo makkelijk is om die keuzes te gaan maken. Als je genoeg geld hebt, is er van alles mogelijk. Maar als er thuis niet genoeg geld is, dan wordt duurzaamheid ineens een stuk ingewikkelder. Dan wordt het lastig om veel geld uit te geven aan een duurzamere woning of om planten te kopen om een geveltuin of moestuin aan te leggen.

Daarom vinden wij het belangrijk dat we veel meer gaan samenwerken. De gemeente, allerlei bedrijven en andere mensen uit de stad kunnen nog veel meer doen om Schiedammers te helpen. Door informatie te verspreiden, maar vooral ook door het goede voorbeeld te geven en Schiedammers te helpen om een eerste stap te zetten. Bijvoorbeeld door in verschillende buurten een moestuin aan te leggen of door deelschuren te maken waar mensen hun spullen kunnen delen. Op die manier wordt duurzaamheid voor iedereen toegankelijk. Onze eerste adviezen zijn daarom:

- **Geef állemaal het goede voorbeeld door niet naar een ander te wijzen, maar zelf de eerste stap te zetten.**
- **Zorg ervoor dat iedereen duurzame keuzes kan maken, door meer samen te werken en alle Schiedammers goede informatie te geven over de keuzes die je kunt maken.**

Als de eerste stap is gezet en er steeds meer duurzame initiatieven komen, is de volgende stap om zoveel mogelijk Schiedammers mee te laten doen. Tijdens ons onderzoek zagen we dat het vooral helpt als je mensen in je omgeving hebt die je laten zien hoe het anders kan en wat dat oplevert. Kijk maar hoe Jeanette en haar burens steeds meer burens meekrijgen in hun duurzame beweging. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden. Bijvoorbeeld basisschool Loep in de wijk Groenord. Die inspireert kinderen en hun ouders door aan de slag te gaan met een tiny forest, een voedselbos en een moestuin. Onze tweede advies is dan ook:

- **Zet rolmodellen in om zoveel mogelijk Schiedammers te inspireren om duurzamer te gaan leven. Geef deze rolmodellen een podium, help ze om veel mensen te bereiken en een duurzame beweging te starten.**

Als kinderen kunnen we ook rolmodel zijn. In Schiedam zijn we daar al goed mee bezig, door kinderen al jong te betrekken bij het onderwerp duurzaamheid én ze te helpen daarmee aan de slag te gaan. Daarom worden er de komende maanden kinderruilfeesten georganiseerd in verschillende wijken. Daar kunnen kinderen hun oude spullen een tweede leven geven en iets nieuws uitkiezen. Een simpele én leuke manier om samen minder afval te maken en te werken aan een duurzamere wereld! Natuurlijk hebben we ook de adviezen nog even op film gezet, zodat iedereen die dat wil ze nog eens na kan kijken. Dat filmpje is te bereiken via de volgende link: <https://www.youtube.com/watch?v=XDYqpTRIUPI>